

Uit Nieuwsblad Dorst van maart 1994

GROETEN UIT DORST 19

We gaan verder met de wandeling door Dorst. Als we op het einde van de Baarschotsestraat de overweg oversteken ziet U schuin rechts een dreef lopen waar grote bomen langs staan. Dat is de Kastanjedreef die op de prentbriefkaart staat afgebeeld.



Bij nadere beschouwing staan er in de Kastanjedreef ook eikebomen maar dat is wel te verklaren. Deze dreef is namelijk al heel oud en er is iets bijzonders mee aan de hand.

Als U er door loopt is goed te zien dat deze dreef boven de omringende weilanden uitsteekt en dat betekent dus dat de dreef verhoogd is aangelegd. Nu zult U zich misschien afvragen wie heeft er toch vroeger zoveel moeite gedaan om in die uithoek een weg aan te leggen?

Waarschijnlijk was het een verbindingsweg naar het Engelse legerkamp bij de Kalix Berna. Engelse huurtroepen in Hollandse dienst bouwden daar rond 1700 verschillende keren een kampement en de heuvel, die als kogelvanger diende, is daar nu nog steeds te bezichtigen. Ze lieten echter nog meer tastbare zaken achter in onze omgeving.

Groeten,
Jos van Alphen.