

Groeten uit Dorst

Misschien hebt u er nooit zo bij stil gestaan maar er zijn in de loop van de jaren nogal wat prentbriefkaarten van Dorst in omloop gebracht. Dat gebeurde in andere plaatsen ook wel maar naar mijn gevoel bestaan er van ons dorp wel heel veel prentbriefkaarten.

Ik verklaar dit uit het feit dat het toerisme vanuit de Randstad naar hier al ver vóór de tweede wereldoorlog tot stand is gekomen. Het is ook af te leiden uit de achterkant van veel kaarten want nog al dikwijls gingen ze naar Rotterdam of Dordrecht. Ik schat dat er ruim honderd prentbriefkaarten van Dorst zijn uitgegeven.

Met de afgedrukte kaart wil ik aansluiten bij de actuele veranderingen aan de overwegen in ons dorp. U ziet de oude bewaakte overweg in de Spoorstraat. De spoorbomen staan omhoog en de elektrische bovenleidingen zijn nog niet aangebracht.

In het kleine huisje waar "BLOKPOST DORST" op staat was dag en nacht een overwegwachter aanwezig. Buiten het feit dat hij de bomen neer moest laten als er een trein aan kwam, bediende hij ook de seinen.

Alles werkte mechanisch. Met lange staaldraden werden de armen van de seinpalen op en neer bewogen. In het huisje zaten grote hefboomen die met de nodige kracht omgezet moesten worden.. Dit gebeurde nadat er tekens gegeven werden met een luid klingelende koperen bel.



Een bijkomende taak van de wachter was het in de gaten houden van de passerende treinen. Er mankeerde nog wel eens wat aan het materieel en een heel spectaculair effect gaf een zogenaamde "warmloper". Als een remschoen op een velg bleef slepen kon het gebeuren dat het hele wiel rood gloeiend werd en dat de vonken in een grote waaier er achteraan dwarrelden. In dat geval vroeg hij aan de volgende blokpost om de trein op te houden.

Tot de jaren dertig was er ook een station of liever gezegd een "halte". Sommige treinen stopten en aangezien er geen perron was viel het niet mee om in de trein te komen. De overwegwachter verkocht de kaartjes maar de belangstelling was te klein en de halte werd opgeheven.

Tegen de buitenkant van de blokpost zat een afdakje waar een bank onder stond. Jawel, u raadt het al, hier was het conferentie centrum van Dorst! Hier werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld, verenigingen opgericht en noem maar op. Een Dorstenaar die de slaap niet kon vatten kon er ook in de nachtelijke uren terecht!

Dorst heeft altijd een goed relatie met "het spoor" gehad. Vele Dorstenaren werkten vroeger bij de spoorwegen want alle overwegen, ook die in de Broekstraat, waren bewaakt. Bij elke overweg stond een genummerde blokpost die ook als woning voor de spoorwegwachter diende.

Al deze blokposten zijn inmiddels afgebroken want de spoorwegen vonden het niet nodig de overwegen langer te bewaken met spoorbomen.

Groeten
Jos van Alphen