

**Uit het WANDO JOURNAAL van augustus 1969**

**UIT VROEGER DAGEN**

**PASTOOR A. DEN RONDEN VIERT ZIJN  
ZILVEREN PASTORAAT.**

1932.

Op 12 februari was pastoor den Ronden in Dorst zijn herderlijk ambt begonnen.

Dinsdag 9 februari

De feestelijkheden begonnen met een algemene H. Communie door zijn dankbare parochianen.

Om 9.15 uur werd de pastoor met maagdekens onder leiding van de Zuster afgehaald en kerkwaarts geleid.

9.30 uur plechtige H. Mis met assistentie van Kapelaan Wijnen te Dorst en Kapelaan den Ronden (neef) uit Oosterhout. 1 uur receptie, waarbij veel cadeaus werden aangeboden (o.a. door de N.C.B., Tuinbouwbond, Geitenfokvereniging, Werkliedenbond, Congregatie, Schoolkinderen, vrienden en kennissen.)



2 uur. Onthulling en intronisatie van het Heilig Hart Beeld, aangeboden door de voorzitter van het feestcomité, de heer Van Dijk. De toespraak werd gehouden door Pater Theodosius (Capucijn) in de wereld Petrus van Alphen, geboren te Dorst. Het

intronisatielied werd gezongen door beide scholen onder leiding van het hoofd de heer G v.d. Wouw. De jubilaris dankte hartelijk, vooral ook, omdat er zoveel geld was bijeen gebracht in die malaisetijd.

Tot slot:

Aan U, O Koning der Eeuwen, begeleid door de fanfare St. Joris.

4.30 uur.

Serenade door de fanfare. De voorzitter, de heer A. Waskowsky, feliciteerde de jubilaris. Twee paters, afkomstig uit ons dorp, beiden Capucijn, pater Theodosius (P. v. Alphen) uit Breda en pater Antonius (A. v. Gool) uit 's-Hertogenbosch, hebben hier in de dagen van voorbereiding gepreikt.

Ook de huishoudster van de pastoor, Petronella Ermes, vierde haar zilveren jubileum. Het Heilig Hart Beeld stond eerst voor de kerk op het pleintje maar is in verband met de nieuwe pastorie later (1956) naar de zijkant van de voortuin der pastorie verplaatst.

## **OVER PASTOOR CORNELIS GILLIS**

In 1940, het eerste oorlogsjaar, werd pastoor Gillis op 20 september om 4 uur geïnstalleerd door Deken Batenburg uit Dongen. De parochianen hadden met voorkennis en toestemming van het gemeentebestuur van Oosterhout door het uitsteken der vlaggen een enigszins feestelijk aanzien aan het dorp willen geven.

Op last van de Duitse bezetting werd door de gemeentepolitie op de vlaggen beslag gelegd ze werden opgeborgen op de zolder van de gemeenteveldwachter Bult en enkele weken later teruggegeven. Als we in latere bijdragen de belevenissen van Dorst in de laatste oorlog zullen beschrijven, zal er ook het een en ander vermeld worden over deze pastoor in die moeilijke jaren

Enkele gebeurtenissen tijdens het pastoraat van de Eerwaarde Heer Gillis (na de oorlog).

1945.

Tijdens de H. Missie van 1 tot 11 september gehouden door de Paters Jongbloed en Hegger, werd ingevoerd de devotie tot O. L. Vrouw voor Altijddurende Bijstand.

1946.

Op 29 april werd te Breda bij een opkoper van oud ijzer door bemiddeling van Bernard Wouters uit Dorst een klok, afkomstig van de brandweer uit Raamsdonksveer, met het Napoleonswapen aangekocht voor f. 450.-

Op 4 Mei 's avonds werd ze voor het eerst, tot grote ontsteltenis van de parochianen (volkomen verrast, omdat alles in stilte was

gebeurd) voor het Lof geluid op de vooravond van de St.  
Marcoenfeesten en de avond van de 1e verjaardag der bevrijding

Arnold Minjon †