

Uit Nieuwsblad Dorst van november 1993

GROETEN uit DORST

Het Kapelerf onderging een opknapbeurt en er zijn zelfs fietsklemmen bij de bushalte geplaatst. Het ligt er nog een beetje onaf bij maar dat zal wel goed komen. Op de kaart ziet U hoe het pleintje eruit zag in de zestiger jaren. Gezien de titel van de kaart werd de naam Kapelerf in die tijd nog niet gebruikt maar waar komt deze naam vandaan?

Tot 1912 stond op deze plaats een kapel en daar lag, zoals toen gebruikelijk, het kerkhof omheen. De kapel werd afgebroken omdat er in 1911 een nieuwe parochiekerk gereed kwam. Deze kerk, gewijd aan de H. Marcoen, zij staat er nog steeds en is beeldbepalend voor ons mooie dorp.



Zoals gezegd werd de oude kapel afgebroken maar bij de sloop is een stenen plaat bewaard gebleven die boven de voordeur zat. Na een merkwaardige omzwerving is de plaat later weer in Dorst terecht gekomen en daarna ingemetseld in de voorgevel van de huidige kerk.

De kapel verdween maar het kerkhof bleef tot ver na de tweede wereldoorlog op dezelfde plaats liggen. Omdat het kerkhof te klein werd en het verkeer steeds meer ruimte eiste ontstonden plannen om het te verplaatsen. Deze verplaatsing is niet direct een schoolvoorbeeld voor het gezegde "regeren is vooruitzien"

want toen Dorst in de zestiger jaren begon te groeien lag het verplaatste kerkhof al vrij snel weer in de weg!

Kijken we nog eens naar de kaart. Links op de foto ziet U het pand zoals er dat nu nog staat. Toen echter was het de kruidenierswinkel van Dries van Rijthoven. De grote donkere deur was de garage voor een mooie zwarte auto waar Dries taxi mee reed.

Nadat in de zestiger jaren de groei van Dorst aan de noordkant van de Rijksweg begon heeft de familie van Rijthoven het pand verkocht. De zaak werd, zeer vooruitziend, verplaatst naar de andere kant van de weg waar we nu nog steeds bij kleinzoon Ad van Rijthoven terecht kunnen.

Rechts op de foto de jongensschool van destijds. Jongens en meisjes gingen gescheiden naar school in die jaren. De jongensschool is later verbouwd tot Kaszah en brandweerkazerne. Tussen de jongensschool en de eerstvolgende boerderij staat nog een klein huisje. Veel is er in Dorst verdwenen maar dit gebouwtje heeft alles overleefd. In dit huisje stond vroeger de handpomp waar de vrijwillige brandweer het vuur mee bestreed.

Maar in het huisje was ook een cachot. Een dronkaard die het met Marcoen te bont maakte werd daarin opgesloten tot hij wat was gekalmeerd of tot de veldwachter iemand had die nog lastiger was want hij beschikte maar over één cell!

Nog een interessant detail is het bovengrondse lichtnet. De koperen draden liepen over spierwitte porseleinen isolators die weer vast zaten aan houten palen. Stormweer of een op hol geslagen paard veroorzaakten nog al eens schade aan de draden of de palen en men zat dan minstens een dag zonder stroom!

Groeten Jos van Alphen